

E-BOOK SERIES

ثَلَاثَ

وَصَايَا نَبِيِّ عَظِيمَةٍ

DRIE GEWELDIGE
Profetische
ADVIEZEN

SHAYKH 'ABDUR-RAZZAAQ IBN 'ABDUL-MUHSIN AL-BADR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

© As-Sunnah Publications

Eerste druk: Juni 2018 / Ramaḍaan 1439 H

Uitgeverij: As-Sunnah Publications

Titel:

Drie geweldige Profetische adviezen

Oorspronkelijke titel:

ثلاث وصايا نبويّة عظيمة

Auteur:

‘Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdul-Muḥsin Al-Badr

Vertaald door:

Umm Ahmed

Tekstverzorging & Lay-out:

Team As-Sunnah Publications

Cover Design: As-Sunnah Publications

Dit E-Book mag worden gekopieërd, gebruikt en verspreid worden voor Da’wah doeleinden. Het mag niet uitgeprint- en/of verspreid worden voor winstdoeleinden zonder eerst schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en verkregen van de uitgeverij.

Website: www.sunnahpubs.com

E-mail: info@sunnahpubs.com

Introductie

Voorwaar, Allaah ﷺ heeft onze Profeet ﷺ prachtige woorden, allesomvattende adviezen en meest volmaakte spraak gegeven. Degene die sterk gebonden is aan de Sunnah en aan de leiding van de beste der dienaren ﷺ zal succes hebben in dit leven en in het hiernamaals.

Bij deze gaan we stilstaan bij een beknopt advies en een welbespraakte preek overgeleverd over onze edele Profeet ﷺ waarin al het goede verzameld zit. Het staat in de Musnad al-Imaam Aḥmad, in Sunan Ibn Maadjah en andere (boeken van ḥadieth) dat Abū Ayyūb Al-Anṣaarie رَضِيَ اللهُ عَنْهُ overgeleverd heeft dat een man naar de Profeet ﷺ kwam en zei:

عِظْنِي وَأَوْجِزْ، وَفِي رِوَايَةٍ عَلَّمَنِي وَأَوْجِزْ، فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودَعٍ، وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَدِرُ مِنْهُ عَدَا، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي يَدَيِ النَّاسِ

“Geef mij een beknopte preek” En in een andere overlevering: “Leer mij een beknopte les” waarop de Profeet ﷺ zei: “Als je in gebed staat, bidt dan alsof je afscheid neemt (alsof het je laatste gebed is), zeg niets waarvoor je je morgen zal (moeten) verontschuldigen en neig niet naar wat de mensen bezitten.”¹

Het is een ḥadieth ḥasan door de *shawahid*² die het heeft. Deze geweldige ḥadieth noemt drie hele belangrijke zaken die al het

¹ Aḥmad n. 23498 & Ibn Maadjah n. 4171

² **Voetnoot vertaler:** *shawahid* betekent letterlijk getuigen. Een getuige in de kennis van ḥadieth is dat een ḥadieth van een ṣaḥāabie ondersteuning geeft voor de betekenis van een andere ḥadieth van een andere ṣaḥāabie.

goede omvatten, degene die ze begrijpt en ernaar handelt heeft al het goede verkregen in het wereldse leven en het hiernamaals.

Het eerste advies:

Aandacht en zorg voor het gebed en om het op de beste manier te verrichten

Het tweede advies:

Om de tong te bewaken

Het derde advies:

Tevredenheid (met wat je hebt) en je hart alleen aan Allaah hechten.



Het eerste advies

In het eerste advies roept onze Profeet ﷺ degene die in gebed staat - dus hij is begonnen met bidden - op om te bidden alsof hij vaarwel zegt. Het is bij iedereen bekend dat degene die afscheid neemt, zijn woorden en daden meer overweegt dan iemand anders. Dit is bekend bij de reizen en verhuizingen van de mensen. Degene die uit een land vertrekt met als verwachting dat hij terugkomt is anders dan iemand die vertrekt met als verwachting niet terug te komen. Degene die afscheid neemt overweegt meer. Daarom is het zo dat als men het gebed verricht en voor ogen houdt dat het zijn laatste gebed is en dat hij geen ander gebed meer zal verrichten, dat hij hard erin zal streven, het op de beste wijze zal verrichten, hij zal de rukū', de sudjūd, de verplichtingen en de aanbevolen daden perfectioneren.

Daarom hoort de gelovige dienaar van Allaah dit advies voor ogen te houden in elk gebed dat hij bidt, het verrichten als het gebed van iemand die (definitief) afscheid neemt en daardoor voelen dat het zijn laatste gebed is en dat hij daarna niet meer zal bidden.

Als hij dit voelt zal hij daardoor zijn gebed perfectioneren. En degene die zijn gebed perfectioneert, dit zal hem sturen naar al het goede en hem afhouden van al het slechte. Tevens zal zijn hart met geloof gevuld worden, hij zal daardoor de zoetheid van het geloof proeven en het gebed zal rust, vermaak en geluk betekenen en een verkoeling voor zijn ogen zijn.



Het tweede advies

Het advies om de tong te bewaken. De tong is het meest gevaarlijke voor de mens. Zolang een woord niet uitgesproken wordt bezit de mens haar (het woord) maar als hij het eenmaal uitgesproken heeft dan bezit zij (het woord) hem en moet hij haar gevolgen dragen. Daarom zei de Profeet ﷺ:

لَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ عَدَاً

“Zeg niets waarvoor je je morgen zal (moeten) verontschuldigen”

Dus streef hard om je tong te onthouden van ieder woord waarvan je vreest dat je je ervoor zal verontschuldigen en elk woord dat een verontschuldiging van je zal vereisen. Want zolang jij het niet uitsprekt is het onder jouw controle en op het moment dat je het uitsprekt heeft het jou onder controle.

En in het advies van de Profeet ﷺ aan Mu'aadh رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: zei hij:

أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكُ كُلُّهُ؟ قُلْتُ: بَلَى، يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِي، قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخِدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: نَكَلْتِكَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

“Zal ik je vertellen hoe je dit alles kan beheersen?” Ik (Mu'aadh) zei: **“Ja zeker, o Profeet van Allaah!”** Waarop hij zijn tong pakte en zei: **“Beheers dit”** Ik zei: **“O Profeet van Allaah, worden wij aangerekend voor wat wij zeggen?”** Hij zei: **“Moge jouw moeder jou verliezen (een arabische uitdrukking wat niet letterlijk bedoeld wordt). Wat is het**

anders dat de mensen in het Hellevuur op hun gezichten of op hun neuzen werpt behalve hetgeen hun tongen oogsten.”³

De tong is van uiterst gevaar, het is overgeleverd in een vastgestelde hadieth over de Boodschapper van Allaah ﷺ:

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ؛ فَإِنِ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَّجَتْ اعْوَجَّجْنَا

“Als de zoon van Aadam wakker wordt dan keren alle lichaamsdelen zich nederig tot de tong en zeggen: “Vrees Allaah wat betreft ons want wij zijn met jou (verbonden) als jij rechtschapen bent dan zijn wij ook rechtschapen en als jij corrupt bent dan zijn wij ook corrupt.”⁴

En de woorden van onze Profeet عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ in deze alomvattende advies: **“Zeg niets waarvoor je je morgen zal verontschuldigen”**, dit is een oproep om jezelf ter verantwoording te stellen over wat je zegt en uitspreekt; om erover na te denken en als je dan ziet dat het goed is zeg je het en als je ziet dat het slecht is onthoudt je je ervan.

Maar als het onduidelijk is of datgene wat een persoon wil zeggen goed of slecht is dan onthoudt je je ervan om zo weg te blijven van onduidelijke zaken, totdat het duidelijk wordt. Daarom heeft de Profeet عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ gezegd:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

³ Aḥmad n. 22016 & At-Tirmidhie n. 2616. Authentiek verklaard door Shaykh Al-Albaanie in Ṣaḥīḥ Al-Djaami' n. 5136

⁴ Aḥmad n. 11908, At-Tirmidhie n. 2407 en Ḥasan verklaard door Shaykh Al-Albaanie in Ṣaḥīḥ Al-Djaami' n. 351

“Wie in Allaah en de Laatste Dag gelooft laat hem dan het goede zeggen of stil zijn.”⁵

Veel mensen raken verzeild in grote moeilijkheden met één uitspraak waar ze niet bij stilstaan, waaraan dan consequenties zitten die geen goed einde hebben in dit leven en in het hiernamaals. Een verstandig persoon weegt zijn woorden af, beschermt zijn uitspraken en praat niet, behalve hoe onze Profeet عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ heeft gezegd; **“met woorden voor welke hij zich niet hoeft te verontschuldigen.”**

Zijn woorden: **“Zeg niets waarvoor je je morgen zal verontschuldigen”**, kunnen betekenen wanneer je voor Allaah zal staan (op de Dag des Oordeels), of morgen, dus wanneer mensen je ter verantwoording roepen over de gevolgen van wat je hebt gezegd.

Als het de eerste betekenis heeft, dan heeft het een grote connectie met het gebed; met welk excuus zal degene die het gebed verwaarloost zijn Heer ontmoeten, en dit is het eerste waarover hij gevraagd zal worden.



⁵ Şahîh Al-Bukhaarie n. 6081 & Şahîh Muslim n. 47

Het derde advies

Het derde advies is een oproep tot tevredenheid met wat men heeft en het hechten van het hart aan Allaah alleen en totaal geen neiging te hebben naar wat de mensen bezitten. Hij صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ zei:

وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي يَدَيِ النَّاسِ

“En neig niet naar wat de mensen bezitten.”

Dus: stel je hart op, beslis standvastig en creëer in je hart dat je geen neiging hebt naar wat de mensen bezitten. Dus je moet het niet van hen hopen. Hoop van Allaah عَزَّوَجَلَّ alleen. Net als dat je met woorden niemand anders vraagt dan Allaah zo ook moet je met je houding je hoop alleen op Allaah richten. Dat je in niemand hoop hebt, behalve Allaah. Het gebed is een band tussen jou en jouw Heer, dus het gebed is het grootste hulpmiddel om deze vereiste te bereiken.

Degene die niet neigt naar wat de mensen bezitten zal gerespecteerd door het leven gaan, en degene wiens hart verbonden is met wat de mensen bezitten zal het tegenovergestelde ervaren. Degene die zijn hart aan Allaah hecht, zijn hoop alleen op Allaah richt, zijn benodigdheden alleen aan Allaah vraagt en op niemand anders dan Allaah vertrouwt zal Allaah voldoende voor hem zijn in het wereldse leven en in het hiernaarwaals. Allaah عَزَّوَجَلَّ zegt:

﴿الْيَسَّ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾

“Is Allaah niet voldoende voor Zijn dienaar.”

[Sūrah Az-Zumar 39:36]

En Allaah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى zegt:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

“...en voor wie op Allaah vertrouwt, Hij is dan voldoende voor hem.”

[Sūrah at-Talaq 65:3]

En het succes is in de Handen van Allaah alleen, Hij die geen deelgenoten heeft.



Bron: www.al-badr.net/detail/tT0kpiq2Va

www.sunnahpubs.com