

E-BOOK SERIES

حكم من قال أن الله في كل مكان

Het oordeel over degene die zegt dat
Allaah overal is



SHAYKH 'ABDUL-'AZIEZ IBN 'ABDILLAAH IBN BAAZ رَحْمَةُ اللَّهِ



© As-Sunnah Publications
Januari 2018 / Djumaadaa Al-Awwal 1439 H

Uitgeverij: As-Sunnah Publications

Titel:

Het oordeel over degene die zegt dat Allaah overal is

Oorspronkelijke titel:

حكم من قال أن الله في كل مكان

Auteur:

‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillaah Ibn Baaz

Vertaald door:

Umm Ahmed

Nagekeken door:

Abu Mohammed Abdullaah As-Surinamie

Tekstverzorging & Lay-out:

Team As-Sunnah Publications

Cover Design: As-Sunnah Publications

Dit E-Book mag worden gekopieërd, gebruikt en verspreid worden voor Da’wah doeleinden. Het mag niet uitgeprint- en/of verspreid worden voor winstdoeleinden zonder eerst schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en verkregen van de uitgeverij.

Website: www.sunnahpubs.com

E-mail: info@sunnahpubs.com

Het oordeel over degene die zegt dat Allaah overal is

Vraag:

Het geloof in de Namen en de Eigenschappen is van de belangrijkste voorwaarden voor de volmaaktheid van de juiste geloofsbelijdenis en daartoe behoort het geloof in *Al-Istiwa* (de Verheffing) boven de Troon, maar in sommige gebieden horen we mensen zeggen dat Allaah overal is. Wat adviseert u hen? Treden zij buiten de Religie als ze zo sterven? Wilt u ons een gedetailleerde fatwa geven?

Antwoord:

In de naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle en moge de zegeningen en vrede van Allaah op Zijn Boodschapper zijn, met zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

En vervolgens:

Dit is een hele belangrijke vraag en het is verplicht voor elke moslim om er aandacht voor te hebben. De Heer ﷺ heeft het antwoord duidelijk gemaakt in Zijn Geweldige Boek en dat is het geloof in de Verhevenheid van Allaah en Zijn Istiwa boven Zijn

Troon. Er zijn zeven plekken in Het Geweldige Boek van Allaah die duiden dat Hij سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى above de Troon is. Hij is erop verheven op de manier dat bij Zijn Majesteit en Grootheid past en lijkt in niets daarvan op Zijn Schepping. Zoals Hij عَرْجَلٌ in Sūrah Al-A'raaf heeft gezegd:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

“Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens verhief Hij zich boven de Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem haastig najaagt; en de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn bevel onderworpen. Weet, dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allaah, de Heer der Werelden.”

[Sūrah al-A'raaf 54]

En van die zeven plekken zijn Zijn woorden in Surah Ṭaha:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾

“De Meest Barmhartige heeft zich boven de Troon verheven.”

[Sūrah Ṭaha 5]

Dus hetgeen waarop Ahlus-Sunnah wal-Djamaa'ah op zijn is het geloof daarin, dus dat Hij سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى above de Troon is, boven de Hemelen, verheven boven de Troon op de manier dat bij Zijn Majesteit en Grootheid past. Zoals de Meest Verhevene heeft gezegd:

Het oordeel over degene die zegt dat Allaah overal is

﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾

“Het oordeel behoort toe aan Allaah, de Meest Verhevene, de Grote.”

[Sūrah Ghaafir 12]

En Hij سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى heeft gezegd:

﴿وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

“...en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Meest Verhevene, de Geweldige.”

[Sūrah Al-Baqarah 2:255]

En Hij سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى heeft gezegd:

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾

“De Engelen en de Geest (Djibriel) stijgen tot Hem op in een dag waarvan de maat vijftigduizend jaren is.”

[Sūrah Al-Ma'aaridj 4]

En Hij سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى heeft gezegd:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

“Tot Hem stijgt het goede woord op, en de rechtschapen daad verheft het (goede woord).”

[Sūrah Faatir 10]

En vele verzen die op Zijn Verhevenheid duiden سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى en dat Hij boven de Troon is, boven de hele schepping. Dit is wat Ahlus-Sunnah wal-Djamaa'ah zeggen en hiermee zijn alle Profeten عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ en dit is waar de Geweldige Qor'aan op duidt en de

Sunnah Al-Mutawatirah¹ van de Boodschapper صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ en waar de moslims consensus over hebben: de Şaḥābah en degenen na hun. En wie beweert dat Allaah overal is, is ongelovig! Dit omdat hij Allaah en Zijn Boodschapper loochent en de gemeenschap van de moslims loochent.

Dus het is verplicht voor een ieder die dit gelooft om er berouw van te tonen naar Allaah en van deze grote zonde afstand te nemen en dat hij gelooft dat Allaah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى boven de hemelen is, boven de Troon en boven de hele schepping.

Bron: <https://www.binbaz.org.sa/noor/11701>

www.sunnahpubs.com

¹ **Voetnoot vertaler:** wat overgeleverd is door een groep waarvan het onmogelijk is dat ze het eens worden over een leugen.