

E-BOOK SERIES

DE OVERDUIDELIJKE WAARSCHUWING TEGEN HET
VERSPREIDEN VAN DE IDEOLOGIE VAN DE

RAWA AFID



SHAYKH RABIE' 'UMAYR BIN HAADIE AL-MADKHALIE



© As-Sunnah Publications

Uitgave: December 2018 / Shawwaal 1440 H

Uitgeverij: As-Sunnah Publications

Titel:

De overduidelijke waarschuwing tegen het verspreiden van de ideologie van de Rawaafid

Auteur:

Rabie' bin Haadie Al-Madkhalie

Vertaald door:

Abu Jaabir At-Turkie

Dit E-Book mag worden gekopieërd, gebruikt en verspreid worden voor Da'wah doeleinden. Het mag niet uitgeprint- en/of verspreid worden voor winstdoeleinden zonder eerst schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en verkregen van de uitgeverij.

Website: www.sunnahpubs.com

E-mail: info@sunnahpubs.com

De overduidelijke waarschuwing tegen het verspreiden van de ideologie van de Rawaafid

Het feit dat er ruimte is gemaakt ter verspreiding van de vernietigende ideologie van de Rawaafid¹ in de Arabisch Islamitische landen is een uiterst droevige zaak. En het is werkelijk zo dat er zeer veel ruimte is gemaakt (voor deze verspreiding). En voorwaar, deze ideologie heeft zich zéér intens verspreid en degenen die hierachter zitten zijn de leiders van het Perzische Iran en de “Aayaat van Iran”² en de Mollah’s die vijandig zijn tegenover de Islaam, tegen de waarheid, tegen de religie van tawhied (het monotheïsme) en haar volgers. Zij spenderen al hun rijkdommen om deze ideologie te verspreiden en dit alles gaat gepaard met een sterke hartstochtelijke en angstaanjagende planning om uiteindelijk de macht te verkrijgen over alle Islamitische landen.

Allaah heeft Ahlul-Bayt³ gevrijwaard van de Rawaafid, hun extreme ideologie en hun fundamenteën van ongeloof welke hierna op een rijtje worden gezet.

- Het toepassen van takfir⁴ op de metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ van Mohammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- Het verwerpen van de Sunnah van de Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ omdat deze ons heeft bereikt via de oprechte en betrouwbare metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ van de Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- Het verdraaien van de Qor’aan en toepassen van de verzen die oorspronkelijk zijn neergedaald op de huichelaars en de ongelovigen op de metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.
- En zo ook het toepassen van de bewijsvoeringen die verwijzen naar het bedreigen van het binnentreden van het hellevuur op de metgezellen van de Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ en in het bijzonder op Abū Bakr en ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

¹ **Voetnoot vertaler:** De Rawaafid behoort tot de meest extreme sekten binnen het Shii’isme.

² **Voetnoot vertaler:** Aayaat: zo worden bepaalde geestelijken van het Shii’isme genoemd.

³ **Voetnoot vertaler:** de gelovigen onder de familieleden van de Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

⁴ **Voetnoot vertaler:** dat wil zeggen: het verketteren van.

- Het toepassen van verzen met betrekkingen tot prijzingen en beloften op de metgezellen رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

En tot hun dwaling behoort ook het feit dat zij de verzen met betrekking tot de tawhīd van Allaah⁵ en de Ulūhiyyah⁶ toeschrijven aan hun Imaams. Zoals het volgende vers:

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ﴾

“En Allaah zei: “Neemt geen twee goden. Voorwaar, Hij is een God. Vreest daarom Mij alleen.”

[Sūrah An-Naḥl 16:51]

Hoeveel bewijsvoeringen uit de Qor’aan hebben de Rawaafid wel niet verdraaid en degene die de waarheid over hun religie wil achterhalen moet maar eens hun oorspronkelijke bronnen lezen zoals:

- Al-Kaafie geschreven door Al-Kulaynie.
- Tafsier Al-Qummie.
- Tafsier Al-Ayyaashie.

Dit zijn boeken die op het gebied van het verdraaien van verzen zelfs de Joden en Christenen overtreffen.

En hetgeen de harten doet overlopen van droefheid is het feit dat deze afgedwaalde en vernietigende ideologie zich verspreid in Algerije. Want wij hebben gelezen en vernomen dat grote aantallen van de Algerijnen zijn overgegaan op de geloofsleer van Ar-Rafḍ (Rawaafid) en dat een aantal onder hen vandaag de dag studeert in de Raafidische Iraanse stad Qumm. En ook al bestaat er een verzet vanuit de regering en vanuit de geleerden, deze is helaas zeer zwak. Waar is toch het gevoel van eer en trots voor de Qor’aan en de Sunnah? Beste Algerijnen⁷: zowel het doorsnee volk als de regering onder jullie: waarlijk het zwijgen over de verspreiding van de voortbeweging van deze ideologie zal leiden tot kwaadaardige resultaten met betrekking tot jullie religie, jullie wereldse aangelegenheden, jullie politiek en met betrekking tot het hiernamaals

⁵ Voetnoot vertaler: het vereenzelvigen van Allaah in zijn aanbidding.

⁶ Voetnoot vertaler: de goddelijkheid van Allaah.

⁷ Voetnoot vertaler: De toespraak van de Shaykh was gericht naar Algerije.

wanneer jullie jullie Heer ontmoeten. Want jullie hebben gezwegen over het ergste der slechte zaken en over de grootse gevaren omtrent jullie wereldse zaken en jullie hiernamaals.

Ik vraag Allaah het bewustzijn en het verstand van de Moslims op te wekken in de strijd tegen dit vernietigende gevaar. En één van de meest belangrijke aspecten waar gestreden voor moet worden is het weren van hun mediakanalen die slechtheid en de meest zware dwalingen uitzenden.

Nu volgt een verduidelijking van een aantal geloofsfundamenten van de Raafidāh.

1. Het behoort tot hun fundamenten om takfīer toe te passen op de metgezellen رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (dat wil zeggen: hen verketteren) en over hun te lasteren. En dit wordt gedaan om de Islaam te vernietigen, de Islaam waarover men alleen kennis kan nemen door tussenkomst van de metgezellen van de Profeet صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. De metgezellen رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ hebben de Islaam op de meest volmaakte manier verkondigd.

2. Een ander geloofsfundament van de Raafidāh is het imaamschap⁸. Het imaamschap is weer een andere vorm van hun extremisme. Want de fundamenten van het geloof zijn al verduidelijkt door de Boodschapper van Allaah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ en het imaamschap komt niet voor in de geloofsfundamenten.

3. Het bezitten van “Ma’rifah” over de twaalf imaams van de Rawaafidāh behoort tot de geloofsfundamenten. Wie hier onwetend over is, is ongelovig⁹.

⁸ **Voetnoot vertaler:** Al-Imaamah: behoort tot de fundamenten van hun religie en houdt samengevat in dat deze gradatie van imaamah hoger is dan het profeetschap en dat de imaams middels een goddelijk bewijs door de Profeet صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ zijn gekozen. De imaams (wat zij ook mogen uithalen) plegen geen zonden noch falen zij (volgens hen). Het aantal van deze imaams is twaalf waarvan de eerste ‘Alie bin Abie Ṭaalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ is en de laatste van deze imaams is Mohammed bin Ḥassan Al-Askarie رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, degene waarover zij beweren dat hij de Mahdie is en zich nog steeds op een onbekende plek begeeft.

⁹ **Voetnoot vertaler:** “Ma’rifah” betekent in deze context “Imaan” en betreft dus het geloven in de twaalf imaams.

4. En de imaams van de Rawaafid zijn vrij van zonden. Ze zijn zelfs vrijgewaard van het vergeten en het maken van fouten. En de Rawaafid geven hun imaams voorrang boven de profeten en boodschappers.

5. Het behoort tot de geloofsbelijdenis van de Rawaafid dat hun imaams kennis hebben over het onwaarneembare (Al-Ghayb) en dat zij zelfs invloed kunnen uitoefenen op- en macht hebben over zaken zo miniscuul als een mosterdzaadje. Deze geloofsbelijdenis behoort tot de meest extreme soorten van ongeloof omdat zij op deze manier hun imaams partners hebben gemaakt met Allaah op het gebied van kennis, het onwaarneembare en het regeren over het universum.

6. En leugenachtig beweren zij dat de Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bevolen zou hebben 'Alie bin Abie Ṭaalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ tot khaliefah te maken en dat de metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ dit khalifaat hardhandig zouden hebben afgenomen van 'Alie bin Abie Ṭaalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Dit is één van de grootste leugens, vormt het fundament voor hun afdwaling en hun opstandigheid tegen de metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ, vormt het fundament voor hun takfier en het vervloeken van de metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

7. Weer een andere soort van hun sprookjes en fabeltjes is dat zij een mahdie hebben die afstamt van de familie van de Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Zij wachten op deze mahdie terwijl hij zich (volgens hen) bevindt in een soort kelder sinds 1200 jaren. Zij beweren dat dit hun twaalfde imaam is. En in de realiteit is er geen spoor van zijn bestaan, sterker nog hij is niet eens geschapen. De mahdie waar de Boodschapper van Allaah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ over gesproken heeft is waarheid, maar dit is niet de mahdie waarvan de Rawaafid beweren dat hij bestaat. En in hun fabeltjes wordt overgeleverd van Mūsaa bin Ja'far (d. 183 H), die volgens de Rawaafid tot hun imaams behoort, dat hij gezegd zou hebben tegen de mensen die leefden in zijn periode: *“Als jullie nog lang leven dan zullen jullie hem tegenkomen”*. 1249 jaar na deze belofte hebben ze hem nog steeds niet ontmoet. En dit is één van de bewijzen dat zij lasteren en liegen over deze Mūsaa.

8. Een ander geloofsfundament van de Rawaafid is het geloven in de “Ridj’ah”¹⁰. Hij die niet in de “Ridj’ah” gelooft is volgens de Rawaafid een afvallige. Grootgeleerde Al-Aalūsie رَحْمَةُ اللَّهِ، heeft het volgende gezegd in zijn boek genaamd: “Mukhtasar At-Tuhfah Al-Ithnaa ‘Ashariyyah” (pagina 200-201): “De ideologie van Ahlus-Sunnah leert dat de doden niet terugkeren naar het wereldse leven voordat de Dag des Oordeels aanbreekt. Maar de gehele Imaamiyyah sekte en sommige andere sekten van de Rawaafid geloven ook in de Ridj’ah van sommige doden. Zij geloven namelijk dat de Profeet صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، Al-Wasie (Alie bin Abie Ṭaalib), As-Sibtayn (Al-Ḥassan en Al-Ḥusayn) en hun vijanden (en met hun vijanden wordt bedoeld: de drie Khaliefen, Mu’aawiyah, Yazied, Marwaan, Ibn Ziyaad¹¹ en hun gelijken). En zo ook de overige imaams en degenen die hen vermoord hebben tot leven worden gebracht ten tijde de verschijning van de mahdie en dat een ieder die hun imaams onrecht heeft aangedaan wordt bestraft en dat de qisaas op hun wordt toegepast en zo komen te overlijden. Op de Dag des Oordeels worden zij weer tot het leven geroepen.” Moge Allaah de Rawaafid vervloeken.

9. Ook behoort tot de fundamenteën van de geloofsleer van de Rawaafid de bewering dat de metgezellen رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ de Qor’aan hebben verdraaid. En “Haasha Lillaa” (verheven is Allaah) dat de metgezellen رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ van de Boodschapper van Allaah ook maar 1 letter van het Boek van Allaah hebben verdraaid. En in werkelijkheid zijn het de Rawaafid die de boel hebben verdraaid. En hoeveel woorden en betekenissen van de Qor’aan hebben zij wel niet verdraaid. En de meeste verdraaiingen hebben zij uitgevoerd in de verzen van “Al-Wa’d Wal Wa’ied”¹² en in de verzen die gaan over de ongelovigen en de huichelaars. De Rawaafid passen deze verzen toe op de metgezellen رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ van de Boodschapper van Allaah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، hoewel de Rawaafid zelf het meest verdienen om onder deze verzen te vallen.

¹⁰ **Voetnoot vertaler:** Ridj’ah is een onderdeel van het geloof van de Imaamiyyah sekte van de Rawaafid welke beweerd dat veel van de doden zullen terugkeren naar het wereldse leven voordat de Dag des Oordeels aanbreekt.

¹¹ **Voetnoot vertaler:** Marwaan en Ibn Ziyaad zijn beiden afkomstig van Banie Umayyah.

¹² **Voetnoot vertaler:** verzen over de belofte tot het betreden van het paradijs en verzen over de bedreiging tot het betreden van de hel.

10. Één van hun belangrijkste geloofsfundamenten is At-Taqiyyah¹³. At-Taqiyyah beslaat negen tiende van hun religie. En wie geen Taqiyyah toepast is volgens hen geen geloofsgenoot. En zij beweren dat Abū Ja'far heeft gezegd: *“Allaah is voor ons en voor jullie in Zijn religie alleen tevreden met (dus niets anders dan) At-Taqiyyah.”* Ook schrijven zij hem toe dat hij het volgende heeft gezegd: *“At-Taqiyyah behoort tot mijn religie en de religie van mijn voorvaderen. Hij die geen Taqiyyah toepast is ongelovig.”* Bron: Al-Kaafie van Al-Kulaynie (2/217-218)

.

11. Het bouwen van graftomben en in het bijzonder graftomben over de graven van hun imaams, het verrichten van tawaaf om deze graftomben, het hulp zoeken bij degenen die begraven liggen in deze graftomben, het offeren van grote sommen geld aan deze graftomben, het verrichten van beloften aan deze graftomben behoort allemaal tot de geloofsbelijdenis van de Rawaafidh en al deze genoemde handelingen zijn de meest extreme vormen van shirk.

12. Één van de functies van de religie van de Rawaafidh is het Mut'ah huwelijk¹⁴. Dit is het huwelijk waar de Boodschapper van Allaah eerder in tijd van behoefte en nood toestemming voor had gegeven, maar later door Allaah via de tong van de Profeet ﷺ nietig is verklaard. En onder degenen die het verbod op de Mut'ah hebben overleverd bevindt zich 'Alie bin Abie Tāalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. De Shia hebben de Mut'ah toegestaan en zij hebben over de gunsten van de Mut'ah overleveringen verzonnen welke de Sharie'ah en het gezonde verstand verwerpen. Zoals hun volgende uitspraak: *“Wie Mut'ah verricht met een gelovige vrouw is alsof hij de Ka'bah zeventig keer heeft bezocht.”*

En hun volgende uitspraak: *“As-Sadūq (Mohammed Bin Babawayh Al-Qummie, een Shia geleerde) heeft overleverd van As-Saadiq (Ja'far Bin Muhammed, de vader van Mūsaa Al-Kaadhim, behoort tot de grote geleerden van de Salaf Alayhas-salaam) dat de Mut'ah van mij religie en van de religie van mijn voorvaderen is, wie er dus naar handelt (dus Mut'ah praktiseerd) heeft*

¹³ **Voetnoot vertaler:** At-Taqiyyah betekent ten tijde van gevaar en vrees hetgeen verbergen wat men gelooft of juist het tegenovergestelde te uiten van wat men gelooft.

¹⁴ **Voetnoot vertaler:** Mut'ah is een huwelijksakte voor een van te voren vastgestelde bepaalde tijd.

volgens onze religie gehandeld en wie de Mut'ah afkeurt heeft onze religie afgekeurd en beleid een ander geloof.”

[De auteur Shaykh Rabie' zegt:] De Mut'ah in deze vorm behoort tot hun belangrijkste fundamente en degene die de Mut'ah verlaat (niet praktiseert) wordt beschouwd als afvallige. Ook bezitten zij nog andere overleveringen zoals:

“de gradatie van wie 1 keer Mut'ah verricht behaald de gradatie van Al-Hussain Alayhis-salaam”

“de gradatie van wie 2 keer Mut'ah verricht behaald de gradatie van Al-Hassan Alayhis-salaam”

“de gradatie van wie 3 keer Mut'ah verricht behaald de gradatie van 'Alie bin Abie Taaib Alayhis-salaam”

“de gradatie van wie 4 keer Mut'ah verricht behaald mijn gradatie”

Het woordje عَلَيْهِ السَّلَامُ “Alayhis-salaam” is een term die door de Rawaafid wordt gebruikt en de juiste manier in het gebruik hiervan is dat wanneer iemand behoort tot de metgezellen van de Profeet صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dat er رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ “Radie Allaahu ‘anhu” wordt gezegd. En als hij tot de Taabi'ien of degene na hun generatie behoort, dan wordt er رَحِمَهُ اللَّهُ “Raḥimahullaah” gezegd.

Dit is een korte blik op de religie van de Rawaafid, in werkelijkheid is het zo dat hun afdwalingen en zaken die hen afvallig maken, uit zovelen (vormen) bestaan dat ze vele boeken kunnen vullen.



Geschreven door:
Rabie' bin Haadie 'Umayr Al-Madkhalie
21 Djumaadaa Al-Aakhirah 1423