

E-BOOK SERIES

صفات أهل السنة والجماعة

DE EIGENSCHAPPEN VAN  
*Ahlu-s-Sunnah  
Wal-Djamaa'ah*



SHAYKH 'ABDUL-'AZIEZ IBN 'ABDILLAAH IBN BAAZ رَحْمَةُ اللَّهِ



© As-Sunnah Publications  
December 2017 / Rabie' Ath-Thaanie 1439 H

**Uitgeverij:** As-Sunnah Publications

**Titel:**  
De Eigenschappen van Ahlus-Sunnah wal-Djamaa'ah

**Oorspronkelijke titel:**  
صفات أهل السنة والجماعة

**Auteur:**  
'Abdul-'Aziez Ibn 'Abdillaah Ibn Baaz

**Vertaald door:**  
Umm Ahmed

**Nagekeken door:**  
Abu Mohammed Abdullaah As-Surinamie

**Tekstverzorging & Lay-out:**  
Team As-Sunnah Publications

**Cover Design:** As-Sunnah Publications

Dit E-Book mag worden gekopieërd, gebruikt en verspreid worden voor Da'wah doeleinden. Het mag niet uitgeprint- en/of verspreid worden voor winstdoeleinden zonder eerst schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en verkregen van de uitgeverij.

**Website:** [www.sunnahpubs.com](http://www.sunnahpubs.com)

**E-mail:** info@sunnahpubs.com

# Shaykh Al-'Allaamah 'Abdul-'Aziez Ibn 'Abdillaah Ibn Baaz

## Vraag:

Wie zijn Ahlus-Sunnah Wal-Djamaa'ah? Wat zijn hun kenmerken? En wanneer behoren we tot hen? Moge Allaah u belonen met het goede.

## Antwoord:

Ahlu-Sunnah Wal-Djamaa'ah zijn diegenen die handelen naar het Boek van Allaah en de Sunnah van Zijn Boodschapper صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ en daaraan vasthouden en ernaar uitnodigen. Zij zijn de metgezellen van de Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ en hun volgers met volmaaktheid.

Zij zijn Ahlus-Sunnah: de *Sahaabah* رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ en wie hun weg volgt in woorden en daden, het Boek en de Sunnah vereert, het als bewijs neemt en eraan vasthouden dat is een *Ṣaahib As-Sunnah* (iemand die de Sunnah volgt).

Zij zijn Ahlus-Sunnah: diegenen die het Boek van Allaah en de Sunnah van Zijn Boodschapper صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ aannemen en eraan

vasthouden en degenen die deze weg hebben bewandeld: de *Ṣaḥābah* en hun opvolgers met volmaaktheid volgen.

Zij zijn Ahlus-Sunnah Wal-Djamaa'ah: de *Ṣaḥābah* en degenen die hun weg hebben bewandeld zoals Maalik (d. 179H), Ash-Shaafi'ie (d. 204H), Aḥmad (d. 241H), Ath-Thawrie (d. 161H) en Al-Awzaa'ie (d. 157H) en degenen die hun volgen met volmaaktheid.

Zij zijn Ahlus-Sunnah Wal-Djamaa'ah: diegenen die in de eenheid van Allaah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* geloven en geloven dat alleen Hij recht heeft op aanbedding, geloven in Zijn Namen en Eigenschappen en Hem daarmee beschrijven *جَلَّ وَعَلَا* zonder verdraaiing, buitenwerkstelling, toekenning van een hoedanigheid of vergelijking.

Zij zijn Ahlus-Sunnah Wal-Djamaa'ah: diegenen die in de Eenheid van Allaah geloven en standvastig blijven op Zijn religie en in Hem en Zijn Eigenschappen geloven en Hem uitzonderen met alle daden van aanbedding en geloven dat Hij de Heer der Werelden is en hun Schepper en dat Hij *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* de Schone namen en de Verheven eigenschappen bezit:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

**“Er is niets aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.”**

[Sūrah Ash-Shura 42:11]

En degene die in tegenstrijd zijn met hen zijn de *Djahmiyyah*, de *Mu'tazilah*, de *Raafidah* en andere mensen van *bid'ah* (innovaties). Zij zijn de mensen van de Sunnah, degenen die de *Şaħaabah* volgen en standvastig blijven op hun weg, in woorden, daden en 'Aqiedah. De 'Aqiedah van de *Şaħaabah* is het geloven in de Eenheid van Allaah en Hem uitzonderen met aanbidding *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*, het volgen van de geboden van Allaah, het laten van Zijn verboden, het stoppen bij Zijn grenzen, het geloven in Zijn Namen en Eigenschappen en Allaah daarmee beschrijven zoals bij Hem past *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* en daarin is geen verdraaiing, buitewerkstelling, toekenning van hoedanigheid of vergelijking (met een van de schepselen).

Sterker nog ze geloven daarin en nemen ze zoals ze zijn gekomen, handelend naar Zijn woorden *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

**“Zeg (O Mohammed): “Hij is Allaah, de Enige. Allaah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.”**

[Sūrah Al-Ikhlaas 112:1-4]

En in Zijn woorden *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

**“Er is niets aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.”**

[Sūrah Ash-Shura 42:11]

Bron: [www.binbaz.org.sa/noor/1394](http://www.binbaz.org.sa/noor/1394)

[WWW.SUNNAHPUBS.COM](http://WWW.SUNNAHPUBS.COM)